



Verleden van Nederland

Een multimediale reis door onze geschiedenis

Van 10 oktober tot 7 december 2008

Nieuwsbrief
5 t/m 11 oktober 2008

Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt openen, klik dan hier voor een online weergave

Multimediale campagne Verleden van Nederland

10 oktober is de [openingsmanifestatie](#) van de campagne Verleden van Nederland door Minister-President Balkenende en oud-premiers Lubbers en Kok in De Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Hoogtepunten Campagne Verleden van Nederland

6 oktober 2008: Televisieprogramma '[Gek van Geschiedenis](#)'. 21.05 – 21.55 uur, Nederland 2.

7 oktober 2008: [Première documentaireserie](#) in de Koninklijke Bibliotheek/Het Nationaal Archief in Den Haag. 14.30 - 16.30 uur. Alleen voor genodigden.

9 oktober 2008: [Presentatie Canonclips](#) door minister Plasterk bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Aanvang: 08.00 uur in de ochtend. Alleen voor genodigden.

10 oktober 2008: [Officiële opening](#) van de campagne Verleden van Nederland in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. 20.00 - 22.30 uur.

21 oktober 2008: [Presentatie Groeten uit Nederland](#) in aanwezigheid van minister Vogelaar op het Ministerie van VROM/WWI in Den Haag. 11.00 – 14.00 uur. Alleen voor genodigden.

28 oktober 2008: [Prinses Máxima](#) bezoekt de tentoonstelling 'Macht en Mystiek. Egmond in de Middeleeuwen' in het Stedelijk Museum Alkmaar.

Documentaireserie

De achtdelige [documentaireserie](#) *Verleden van Nederland* vormt de rode draad van de campagne. Vanaf 12 oktober, iedere zondagavond om 20.15 uur op Nederland 2. De afleveringen duren elk 50 minuten en worden vanaf 18 oktober op zaterdagmiddag om 15.00 uur herhaald.

In acht wonderschone vertellingen leidt Charles Groenhuijsen ons van de prehistorie tot nu. Maar er is meer...



Alle provincies doen mee

In het hele land, van Middelburg tot Delfzijl en van Texel tot Maastricht, vinden [manifestaties](#) plaats die aanhaken bij de inhoud van de documentaireserie. Debatten, tentoonstellingen, festivals, wandel-, bus- en boottochten. Maar ook activiteiten op scholen, pabo's, musea, archieven, bibliotheken en filmhuizen belichten de geschiedenis van de regio, stad of dorp. Vaak een verrassende aanvulling op het 'grote' landelijke geschiedenisverhaal. Voor een compleet overzicht: www.verledenvannederland.nl

Serie *Groeten uit Nederland* voor inburgeraars



[Groeten uit Nederland](#) is een serie van acht films van 20 minuten voor inburgeraars: oud- en nieuwkomers. De serie is een aanvulling op de cursus 'inburgeren' en wordt verspreid naar ROC's, Brede Scholen en overige taalaanbieders. Ook de bibliotheken zullen een exemplaar ontvangen. In de films gaan inburgeraars zelf op zoek naar een verhaal uit de Nederlandse geschiedenis. In acht steden filmden we deze zoektocht: Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Gouda, Maastricht, Amsterdam, Deventer en Leeuwarden. Iedere aflevering heeft een eigen thema. Gevormd door hun persoonlijke verleden, kijken de cursisten naar het Nederland van vroeger en nu.

Canonclips voor scholieren

Op 10 oktober zullen meer dan 10.000 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs een dvd-box met 150 [Canonclips](#) ontvangen hebben. De clips van 3,5 minuut gaan elk over een historische gebeurtenis, persoon of thema. Ze sluiten aan bij de vijftig vensters van de Canon van de Nederlandse geschiedenis. De clips zijn gemaakt voor drie leeftijdsgroepen: voor groep 5 en 6, voor groep 7 en 8 van de basisschool en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.



Imme Dros schreef de sprankelende teksten voor de clips die door Frank Groothof werden ingesproken. Animator/illustrator Harrie Geelen voorzag de teksten van beeld.

Leestip



[Vier boeken](#) voor volwassenen maken deel uit van de campagne:

- *Verleden van Nederland* (Geert Mak, Jan Bank, Piet de Rooy, Gijsbert van Es en René van Stipriaan. Uitgeverij Atlas),
- *Het verlangen naar Buiten* (Marcel van Ool. Uitgeverij Nieuw Amsterdam)
- *Reisgids Verleden van Nederland* (ANWB)
- *Verdwenen Nederland* (Noordhoff Uitgevers).

[Voor kinderen](#) verschijnen de boeken:

- *Kinderen van Nederland* (Jan Paul Schutten. uitgeverij Nieuw Amsterdam)
 - *Verhalen van Nederland, geschiedenis voor jou* (Gijsbert van Es bij NRC Handelsblad / Het Spectrum).
-

Website Verleden van Nederland

Op www.verledenvannederland.nl is uitgebreide informatie te vinden over de verschillende producten en activiteiten van de campagne. Hier vindt u elke dag de meest actuele informatie over de campagne.



Kijk op www.verledenvannederland.nl voor meer informatie over de verschillende onderdelen van de campagne of neem contact op met het projectbureau:
Telefoon: 020-3143348, E-mail: info@verledenvannederland.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of uw gegevens wijzigen? Klik dan [hier](#)